



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ  
**ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Γ.Ο.Χ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ**  
HELLENIC ORTHODOX TRADITIONALIST CHURCH OF AMERICA  
**HOLY METROPOLIS G.O.C. OF AMERICA**

**ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ**

**ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ Γ.Ο.Χ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**

**ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2014**

**Πρός τόν Ἱερό Κλήρο καί τούς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ.  
Ἀμερικῆς**

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε!

Τὴν φετεινὴ ἑορτὴ τῆς κατὰ Σάρκα Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ μας, θεωρῶ κατάλληλο νὰ ἀναλογισθοῦμε τίς εὐλογίες πὺν μᾶς χάρισε ὁ Θεὸς κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἔτους πὺν διήλθαμε, καὶ μάλιστα τὸν λόγο γιὰ τὸν ὁποῖο μᾶς ἔστειλε τέτοιες εὐλογίες. Ἡ Γέννηση τοῦ Κυρίου μας μᾶς φέρνει νέα ζωὴ. Ἀνανεώνει τὴν χάρη τοῦ Χριστοῦ ἐντὸς μας. Στὸ ἔξαποστειλᾶριον τῆς ἑορτῆς ψάλλουμε «Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἐξ ὕψους ὁ Σωτὴρ ἡμῶν». Φέτος, μποροῦμε νὰ δοῦμε τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Κυρίου στὸ φῶς τῆς πρόσφατης εὐλογημένης ἐνώσεως τῶν Γνησίων Ὁρθοδόξων Χριστιανῶν τὴν ὁποία ὅλοι μας τόσο λαχταρούσαμε. Τώρα εἴμαστε αὐτόπτες μάρτυρες αὐτοῦ τοῦ μεγάλου μυστηρίου τῆς ἐνότητος. «Ἴδου δὴ τί καλόν, ἢ τί τερπνόν, ἀλλ' ἢ τὸ κατοικεῖν ἀδελφούς ἐπὶ τὸ αὐτό.» Μετὰ ἀπὸ χωρισμὸ δεκαετιῶν, ἡ Ἐκκλησία ἔχει θριαμβεύσει νικητρία!

Πιστεύω ὅτι αὐτὸ τὸ θαῦμα ἔλαβε χώρα πρωτίστως διὰ τῶν πρεσβειῶν τῶν ἁγίων τῶν τελευταίων χρόνων. Ἐδῶ στὴν Ἀμερικὴ, τρεῖς ὁμάδες χωρισμένες στὸ παρελθόν—ἡ Ἐκκλησία τῶν Γ.Ο.Χ, οἱ περισσότεροι ἀπὸ τὴν ΗΟСΝΑ, καὶ ἡ Σύνοδος τῶν Ἐνισταμένων—βρίσκονται τώρα ἐνωμένοι ὑπὸ τὴν προστασία τῆς Μητέρας μας Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας. Ἀλλά, ἂν καὶ ἀνήκουμε στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας, αὐτὸ πὺν κάνει τὴν τοπικὴ μας Ἐκκλησία μοναδικὴ εἶναι τὸ γεγονός ὅτι ὅλοι μας ἔχουμε ρίζες στὴν Ῥωσικὴ Ἐκκλησία τῆς Διασπορᾶς. Ἡ Ῥωσικὴ Ἐκκλησία εἶναι σημαντικὴ γιὰ ἐμᾶς, ὄχι μόνο διότι χειροτόνησε ἐπισκόπους γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας, ὅπως τὸν μακαριστὸ προκάτοχό μου τὸν ἀείμνηστο Μητροπολίτη κυρὸ Πέτρο, ἀλλὰ ἐπίσης διότι ἀνέδειξε πολλοὺς νέους ἁγίους οἱ ὁποῖοι φωτίζουν τὴν Ἀμερικανικὴ γῆ. Στὴν πολιτεία τῆς Νέας Ὑόρκης, ὅπου βρίσκεται ἡ ἔδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς, ἀναπαύεται τὸ σεπτὸ λείψανο τοῦ Ἁγίου Φιλαρέτου τῆς Νέας Ὑόρκης μαζί μὲ ἄλλους ὁσίους πατέρες. Καὶ ἄλλοι ἅγιοι ἔχουν

ἀγιάσει τὴν χώρα μας: ὁ Ἅγιος Γερμανὸς τῆς Ἀλάσκας, ὁ Ἅγιος Ἰουβενάλιος τῆς Ἀλάσκας, ὁ Ἅγιος Πέτρος ὁ Ἀλεούτος τοῦ Σαν Φρανσίσκο, καὶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Μαξιμόβιτς τοῦ Σαν Φρανσίσκο εἶναι ἀνάμεσα στὸ πλῆθος τῶν ἀγίων στοὺς ὁποίους προσευχόμαστε ὡς οὐρανίους προστάτες.

Πρὶν ἀπὸ μερικοὺς μῆνες ἐπισκέφθηκα τὴν Ῥωμανία γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου, τοῦ πρώτου Μητροπολίτου τῶν Γνησίων Ὁρθοδόξων Χριστιανῶν στὴν χώρα ἐκείνη, ὁ ὁποῖος κοιμήθηκε τὸ 1986. Ἐμείνα κατάπληκτος ἀπὸ τὴν εὐσέβεια τῶν ἐκεῖ Χριστιανῶν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἰδιαίτερη εὐλάβεια ποὺ ἔχουν πρὸς τὸν Ἅγιο Γλυκέριο. Σὲ κάθε ναὸ ποὺ ἐπισκέφθηκα, βρισκόταν σὲ ἐπιφανές μέρος καὶ ἓνα ἰδιαίτερο προσκυνητᾶρι εἰδικὰ ἀφιερωμένο πρὸς τιμὴ του. Ἀποδίδω τὴν ἔντονη ζωὴ τῆς Ἀδελφῆς μας Ἐκκλησίας στὴν Ῥωμανία κατὰ μεγάλο μέρος στὴν εὐλάβεια ποὺ δείχνει πρὸς τοὺς συγχρόνους τῆς ἀγίους. Θὰ ἤθελα νὰ δῶ τὸ ἴδιο κὶ ἐδῶ στὴν Ἀμερική.

Εἶναι ἀνάγκη νὰ γνωρίζουμε ποιοὶ εἶναι οἱ τοπικοὶ μας ἅγιοι. Ὁφείλουμε νὰ τοὺς τιμοῦμε, νὰ τοποθετοῦμε τὶς εἰκόνες τοὺς στοὺς ναοὺς μας καὶ στὰ σπίτια μας, καὶ νὰ ἑορτάζουμε τὶς ἑορτές τοὺς. Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπο, θείες εὐλογίες θὰ ἔλθουν στὴν Ἐκκλησία μας, στὶς οἰκογένειές μας, καὶ στὴν ζωὴ μας. Ἐπίσης νὰ μὴν ἀμελοῦμε τοὺς ἀγίους ποὺ ἀνακηρύχτηκαν πρόσφατα στὴν Ἑλλάδα, ὅπως τὸν Ἅγιο Παρθένιο Χίου, τὴν Ἁγία Αἰκατερίνη Ἀττικῆς, τὸν Ἅγιο Παχώμιο Χίου, καὶ τὸν Ἅγιο Ἰερώνυμο Αἰγίνης. Ἀπολαμβάνουμε ἰδιαίτερου συνδέσμου μὲ αὐτοὺς τοὺς ἀγίους, καθὼς ἔζησαν στοὺς καιροὺς μας καὶ ἀγωνίστηκαν ἀγῶνες παρομοίους μὲ τοὺς δικούς μας, καὶ πρεσβεύουν ἰδιαίτερος ἐνθερμα στὸν Θεὸ ὑπὲρ ἡμῶν.

Τώρα ποὺ πανηγυρίζουμε τὴν ἑορτὴ τῆς Ἐνσαρκώσεως τοῦ Σωτήρα μας, ἅς κατανοήσουμε ὅτι, ὅπως ὁ Χριστὸς γεννήθηκε γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ κόσμου, οὕτως συνεχῶς ἀναζωογονεῖ τοὺς πιστοὺς. Καὶ ἐνίοτε χαρίζει στὴν Ἐκκλησία Του μία ἰδιαίτερη ἔκχυση χάριτος, ἢ—θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε—μία ἀναγέννηση. Ὁ παρερχόμενος χρόνος ἐπισήμανε μιὰ καινούργια ἀρχὴ γιὰ τοὺς Γνησίους Ὁρθοδόξους Χριστιανούς σὲ ὅλον τὸν κόσμον. Ἄς μὴν ἐπιτρέψουμε τὸν ἐχθρὸ νὰ καταστρέψῃ αὐτὸ ποὺ καθιέρωσε ὁ Θεός. Ἄς παρακαλέσουμε τοὺς συγχρόνους Ἁγίους νὰ προστατέψουν τὴν ἐνότητά μας, καὶ ἅς προσευχηθοῦμε γιὰ τοὺς ἀδελφούς ποὺ ἀκόμα βρίσκονται ἐκτός τῶν ὁρίων τῆς Ἐκκλησίας νὰ εἰσέλθουν μέσα στὴν ἀγκαλιά Της.

Ὁ Κύριός μας θέλει νὰ σωθοῦν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, θέλει «πάντας σωθῆναι». Μᾶς ἀνοίγει τὶς πόρτες τῆς Οὐρανίας Βασιλείας Του, καὶ δὲν ἔχουμε κανένα δικαίωμα ἐμεῖς νὰ κλείσουμε τὶς πόρτες σὲ κανέναν ποὺ ψάχνει νὰ Τὸν βρῇ. Πάντα θὰ ὑπάρχουν ἐκεῖνοι ποὺ θὰ ἐπιλέξουν νὰ κλείσουν τὴν πόρτα τοὺς στὸν Χριστὸ καὶ νὰ μείνουν μακριὰ Του, ἀλλὰ ἅς μᾶς φυλάξῃ ὁ Κύριος ἀπὸ τέτοια συμφορὰ! Εἶθε οἱ σύγχρονοι ὁμολογητὲς τῆς

Ὁρθοδοξίας νὰ μᾶς φυλάξουν ἀπὸ τὸ σχίσμα καὶ τὴν αἵρεση, διότι μόνο μέσα στὴν Ἐκκλησία δύναται νὰ ἀνακαινηθοῦμε μὲ τὴν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ἔτσι, ἀγαπητοί μου ἐν Κυρίῳ, ζητῶντας τὶς πρεσβείες τῶν νέων ἁγίων, ἅς ἐνώσουμε τὶς φωνές μας μὲ αὐτοὺς κράζοντας πρὸς τὸν κοινὸ Θεό μας: Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε Αὐτόν!

Μὲ πατρικὲς εὐλογίες,

A handwritten signature in Greek script, reading "Fr. Americanos Demetrios". The signature is written in a cursive style with a cross at the beginning.

τό Ἀμερικῆς Δημήτριος