

*Hellenic Orthodox Traditionalist Church of America*  
**ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ**  
**HOLY MONASTERY OF THE ASCENSION OF CHRIST**

Τῆ 25ῃ Ὀκτωβρίου/ 7ῃ Νοεμβρίου 2015

Τέκνα ἀγαπητά ἐν Χριστῷ,

Μὲ μεγάλη ἱκανοποίησι θὰ ἤθελα νὰ ἀνακοινώσω σὲ ὅλους τοὺς πιστοὺς μερικὲς θαυμαστὲς εἰδήσεις γιὰ τὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὅπως γνωρίζετε, πρὸ τριετίας, δεκατέσσερις μοναχοὶ, ἐμοῦ συμπεριλαμβανομένου, φεύγοντας ἀπὸ τὴν αἵρεσι, μεταβήκαμε ἀπὸ τὴν Βοστώνη γιὰ νὰ ἐγκατασταθῶμε εἰς τὴν Ἱερά Μονὴ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Δεσπότη Χριστοῦ στὸ Bearsville τῆς Νέας Ὑόρκης. Αὐτὴ ἡ κίνησι, μᾶς ἔδωσε τὴν εὐκαιρία νὰ ζήσουμε τὸν μοναχικὸ βίον σὲ χώρῳ ὁ ὁποῖος ἦταν ἤδη ἀφιερωμένος στὸν Θεό.

Ὅμως, ἡ Μονὴ τῆς Ἀναλήψεως εἶχε σχεδιασθῆ γιὰ μικρότερη ἀδελφότητα, καὶ παρὰ τὶς μεγάλες προσπάθειαι γιὰ τὴν προσαρμογὴ τῶν ὑφισταμένων ἐγκαταστάσεων γιὰ μεγαλύτερον ἀριθμὸν μοναχῶν, οἱ προσπάθειές μας ἀπέδωσαν τὰ ἐλάχιστα. Προσευχόμενοι προκειμένου νὰ μᾶς φανερωθῆ ὁ καλύτερος τρόπος νὰ προχωρήσωμε, ὁ Θεὸς τελικὰ μᾶς ἄνοιξε δρόμον φανερώνοντάς μας μεγάλο κτήμα στὸ Cobleskill τῆς Νέας Ὑόρκης, τὸ ὁποῖο μόλις ἀγοράσαμε.

Αὐτὸ τὸ κτήμα ἔχει ἑκτασι ἑκατὸν τριάντα δύο Ἑλληνικῶν στρεμμάτων (33 acres), μὲ εἴκοσι τέσσερα ὑπνοδωμάτια, μεγάλη αἴθουσα ποῦ δύναται καταλλήλως νὰ χρησιμοποιηθῆ ὡς ναὸς, καὶ ἄλλους εὐρύχωρους χώρους ποῦ θὰ ἐπιτρέψουν στὴν ἀδελφότητά μας νὰ δράσῃ σὲ κατάλληλον μοναστηριακὸ περιβάλλον.

Ἡ νέα μονὴ βρίσκεται σὲ ὠραία καὶ στρατηγικὴ τοποθεσία, συνορεύοντας μὲ κρατικὸ δάσος τεσσάρων χιλιάδων Ἑλληνικῶν στρεμμάτων. Εἶναι πλησίον νοσοκομείου, ἀεροδρομίου, καὶ ἄλλων χρησίμων ἐγκαταστάσεων, ἀπέχοντας μόνο δέκα λεπτά ἀπὸ τὸ Mountain View, τὸ πνευματικὸ κέντρο τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς μετὰ τῆς ὁποίας ἔχομε ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία.

Τὸ χέρι τῆς Θείας Πρόνοιαι ὠδήγησε τὸ κάθε βῆμα μας σὲ αὐτὴν τὴν μετάβασιν. Εἰσπράττοντας ἀνεχτὸ κόστος, τραβήξαμε κλήρον γιὰ τὸ ὄνομα τῆς νέας μονῆς, καὶ ἐκληρώθη τὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Μαξιμόβιτς τοῦ Σαν Φρανσίσκο. Εἶναι ἰδιαίτερη εὐλογία γιὰ ἐμᾶς τὸ ὅτι ἔχομε ὡς πολιούχον καὶ οὐράνιον προστάτην μᾶς αὐτὸν τὸν Ἅγιον, ἴσως τὸν μεγαλύτερον Ἅγιον ποῦ ἔζησε στὴν Ἀμερικὴ. Ὑπῆρξε ἐξ ἀρχῆς φίλος τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἀστορίας κυροῦ Πέτρου, ἔχοντας ἐπισκεφθῆ τὸν Καθεδρικὸν τῆς Ἁγίας Μαρκέλλης πολλὰ φορὲς καὶ ὄντας θερμὸς ὑποστηρικτὴς τοῦ ἀειμνήστου προκατόχου μου. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι ἀπλὴ σύμπτωσι τὸ ὅτι ἡ ἡμέρα τῆς περατώσεως τῆς ἀγορᾶς ἦταν ἡ μνήμη τῆς μετακομιδῆς τῶν λειψάνων του! Ἐκτὸς

αυτοῦ, τὴν ἡμέρα μετὰ τὴν συμφωνία γιὰ τὴν ἀγορὰ, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης εὐλόγησε νὰ συγκεντρωθῇ ὁλόκληρο τὸ ἀπαιτούμενο ποσὸ γιὰ τὴν προκαταβολή.

Ἄν καὶ ἡ ἀδελφότητα θὰ μετακομίση στὴν νέα μονὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, ἡ Μονὴ τῆς Ἁγίας Ἀναλήψεως παραμένει ἓνα σπουδαῖο καὶ ἱστορικὸ πνευματικὸ κέντρο τῆς Μητροπόλεώς μας. Δυστυχῶς, τὸ σχέδιο νὰ κτίσωμε ἐκκλησίαι βασισμένη στὴν Ἁγία Σοφία ἦλθε σὲ ἀδιέξοδο, λόγῳ οἰκοδομικῶν προβλημάτων. Ἀλλά, συμφώνως μὲ τὴν γνώμη τῶν ἀρχικῶν δωρητῶν, τὰ χρήματα ποῦ προσεφέρθησαν γιὰ τον ναὸ καὶ τὰ γύρω κελλιὰ, θὰ ἀξιοποιηθοῦν γιὰ τὰ καινούργια καταλύματα τῆς ἀδελφότητος. Ἐν τῷ μεταξύ, εἶναι εἰλικρινῆς μας πόθος, καὶ ἂν εἶναι θέλημα Θεοῦ, νὰ ἐπιτρέψωμε ἡ Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἀναλήψεως νὰ μεταβληθῇ σὲ γυναικειαν, ἔτσι ὥστε καὶ οἱ γυναῖκες σὲ αὐτὸ το μέρος τῆς χώρας νὰ ἔχουν τὸ δικὸ τοὺς πνευματικὸ καταφύγιο καὶ κατοικία.

Ἐπὶ τοῦ παρόντος, εὐρισκόμεθα στὴν διαδικασία ἐπισκευῆς τοῦ νέου κτήματος ὥστε νὰ χρησιμοποιηθῇ ὡς κοινοβιακὸ μοναστήρι. Ὅρισμένοι ἐκ τῶν πατέρων ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἀνάληψι ἔχουν μετακομίσει ἐκεῖ γιὰ νὰ ἐργαστοῦν στὴν μετατροπὴ τοῦ ναοῦ καὶ τῶν ἄλλων χώρων, ἐνῶ ἡ ὑπόλοιπη ἀδελφότητα ἐτοιμάζεται νὰ μετακομίση ἐκεῖ κατὰ τὰ μέσα Δεκεμβρίου.

Ὅθεν, παρακαλοῦμε ὅλους τοὺς πιστοὺς, ὅπως προσεύχωνται γιὰ τὴν συνεχῆ ἐπίτευξι αὐτῶν τῶν θαυμαστῶν καὶ σπουδαίων ἔργων, γιὰ νὰ εὐλογήσῃ ὁ Θεὸς ἀπὸ κάθε ἄποψι τὴν προσπάθειά μας νὰ Τὸν ὑπηρετώμε μὲ ἀγάπη καὶ ἀφοσίωσι στὸ πνεῦμα τοῦ ἀληθινὰ Ὁρθοδόξου μοναχισμοῦ, καὶ διὰ πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου ἡ ἀδελφότητα νὰ ἀνθήσῃ καὶ νὰ καρποφορήσῃ στὴν καινούργια αὐτὴ καὶ πιὸ κατάλληλη τοποθεσία.

Εὐχόμεστε ὅπως ὁ Κύριος καὶ Σωτὴρ ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἐπιδαψιλεύσῃ πλουσίως εἰς ὅλους ὑμᾶς τὶς εὐλογίαις Τοῦ.

Διάπτωρος πρὸς Κύριον εὐχέτης ὑπὲρ ὑμῶν.

+ ὁ Ἀμερικῆς Δημήτριος